

ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΙ ΕΝΑ ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ

Ένα άγνωστο αεροπορικό δράμα

Mια άγνωστη στους πολλούς ιστορία, που συνέβη στους ουρανούς της Λάρισας στις 6 Απριλίου 1932, (σαν σήμερα) με την σύγκρουση δύο αεροπλάνων και τον θάνατο τριών χειριστών αποκαλύφθηκε πρόσφατα, χάρις σε έρευνα που έκανε, για άλλους λόγους, ο γνωστός Λαρισαίος συγγραφέας Βαγγέλης Κολώνας.

Η αποκάλυψη του ξεχασμένου μνημείου των τριών αεροπόρων στο παλιό νεκροταφείο της Λάρισας, επί της οδού Φαρσάλων οδήγησε χθες το πρωί εκεί αντιρροστωπεία αξιωματικών του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, που τέλεσε τρισάγιο σε μια σεμνή τελετή, ενώπιον λίγων προσώπων, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τι είχε συμβεί στις 6 Απριλίου 932 στον εναέριο χώρο της Λάρισας; Σύμφωνα με στοιχεία που εδόθησαν εκείνη την ημέρα, έγιναν τα εξής: Αεροσκάφος τύπου Άντο εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση - άσκηση με χειριστή τον ανθυποσμηναγό Χρήστο Κων. Πατσιάνη 28 χρόνων και επέβαινε σ' αυτό και ο ανθυποσμηναγός Αθανάσιος Γ. Παναγιωτόπουλος 27 χρόνων.

εκτελούσε χρέη στόχου για το καταδιωκτικό τύ-

που MOTH, το οποίο είχε χειριστή τον ανθυποσμηναγό Παύλο Αλεξ. Δύσιο 28 χρόνων.

Ο χειριστής του καταδιωκτικού εκτελούσε άσκηση φωτοπολυβόλου με στόχο το Άντο, αλλά κάποια στιγμή τα αεροπλάνα συγκρούστηκαν και σκοτώθηκαν και οι τρεις πιλότοι τους.

Ο Αθανάσιος Γ. Παναγιωτόπουλος γεννήθηκε το 1905 στην Υπάτη Φθιώτιδας. Το Σεπτέμβριο του 1925 κατατάχθηκε στο 1ο Πεζοκό Σύνταγμα και από εκεί τον επόμενο μήνα μετατέθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπολίας για να εκπαιδευτεί ως οδηγός αεροπόρος.

Πήρε το πτυχίο του το Φεβρουάριο του 1927 και ονομάστηκε λοχίας.

Ο Παύλος Γ. Δόσιος γεννήθηκε το 1904, στην Κωνσταντινούπολη.

Το Δεκέμβριο του 1924 κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας για να εκπαιδευτεί ως οδηγός αεροπόρος. Πήρε το πτυχίο του τον Ιανουάριο του 1926 και ονομά-

ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΤΡΕΙΣ ΠΙΛΟΤΟΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Ο Χρήστος Κων. Πατσιάνης γεννήθηκε το 1904 στην Ξυνιάδα Δομοκού Φθιώτιδας. Το Νοέμβριο του 1925, από το Πεζικό όπου υπηρετούσε μετατέθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αερο-

πλοΐας για να εκπαιδευτεί ως οδηγός αεροπόρος. Πήρε το πτυχίο του τον Μάρτιο του 1927 και ονομάστηκε λοχίας.

Η έρευνα του συγγραφέα για κάποιο βιβλίο, που πρόκειται

να συγχράψει και η εναισθησία του, όταν ανακάλυψε το ξεχασμένο μνημείο με τα σβησμένα ονόματα στο νεκροταφείο, οδήγησαν στην αποκάλυψη μιας αεροπορικής τραγωδίας σε εποχές που το αεροπορικό όπλο έκανε τα πρώτα δύσκολα βήματά του.

E.P.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τύχη αγαθή μιου επιφύλαξε μια μοναδική και συγκινητική εμπειρία. Ετοιμάζοντας ένα φωτογραφικό λεύκωμα με τα γλυπτά του Δημοτικού Νεκροταφείου Λάρισας την προσοχή μου τράβηξε ένα μνήμα που η αρχιτεκτονική του δεν ήταν συνθισμένη.

Καθαρίζοντας την επιτύμβια στήλη που ήταν σκεπασμένη με λειχήνες αποκαλύπτηκαν τα ονόματα: Π. Δόσιος, Α. Παναγιωτόπουλος Αεροπόροι.

Θύματα του καθήκοντος 6-4-1932

Η συγκίνησή μου ήταν μεγάλη γιατί ο ανηψιός μου Κων/νος Αθ. Παλαμιώτης σκοτώθηκε μαζί με τον Σμηναγό Στυλιανό Κελετέσκη στη Ροδινή Αχαΐας κατά την ώρα εκτέλεσης του καθήκοντος όταν το αεροπλάνο Canadair κατέπεσε και συνετρίβη, στις 22-8-93.

Τηλεφώνησα αμέσως στον Αρχηγό του ATA κ. Δημήτριος Λυντζερόκο και το θαύμα έγινε. Ο Αρχηγός - ένας πολύ ευαισθητός και σεμνός άνθρωπος έδωσε απολέλυτη μεταφορά στην ιστορία της

τή έγινε το πωρί της 5ης Απριλίου τοισάγιο στη μνήμη των πεσόντων Ανθ/γών γιατί οι νεκροί αεροπόροι εκείνης της μέρας, ήταν τρεις.

Στο αγάλυτικό ρεπορτάριο της εφημερίδας που τα στοιχεία τα έδωσα εγώ - ο κ. Λυντζερόκος δεν ήθελε ο καθόλου δημοσιοποίησα - θα διαβάσετε τα αναλυτικά βιογραφικά.

Στην τέλεση του τοισάγιου παρών ήταν και ο πατέρας του Ανθ/γού Κων/νου Παλαμιώτη ο κ. Αθανάσιος Παλαμιώτης. Πιστεύω πως η ιστορία των τριών Ανθ/γών η σεμνότητα του αρχηγού του ATA κ. Λυντζερόκου πρέπει να φιλοξενηθεί από τις στήλες της εφημερίδας Ηχώ των Αιθέρων. Προσωπικά το δημοσιοποίησα για τον ανηψιό μου για την Αεροπορία γιατί πιστεύω πως μια χώρα όταν ξεχνά το παρελθόν δεν μπορεί να έχει μέλλον.

Με εκτίμηση
Βαγγέλης Κολώνας
Συγγραφέας