

ΟΔΟΣ ΚΩΣΤΑ ΨΗΛΟΛΙΓΝΟΥ

Ο Κ. Ψηλόλιγνος γεννήθηκε στη Μεθώνη Μεσσηνίας (1921). Η πορεία του είναι κοινή με του Δημ. Σαρσώνη.(βλέπε παρακάτω).

ΟΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΣΩΝΗ

Ο Δημ. Σαρσώνης γεννήθηκε στην Κοκότη Αλμυρού Μαγνησίας (1921).

Οι δυο προαναφερόμενοι πέτυχαν κατόπιν εξετάσεων στη Σχολή Αεροπορίας (1940). Με την κατάρρευση του Μετώπου ολόκληρη η Σχολή Αεροπορίας με τους δοκίμους της καταφεύγει στην Κρήτη κι από κει στη Μέση Ανατολή. Συνέχισαν την εκπαίδευσή τους στη Ροδεσία (Ζιμπάμπουε) κι ύστερα τοποθετήθηκαν στην ένδοξη 336 Μοίρα Διώξεως στο Αφρικανικό Μέτωπο (ΣΙΝΤΙ ΜΠΑΡΑΝΙ L.G. 121, Λιβύη). Ξεχώριζαν για το ήθος τους και την αγάπη τους στο αεροπλάνο. Ήταν υπέροχοι χειριστές του, γενναίοι και τολμηροί. Ήταν αγαπητοί απ' όλους, φίλους και συναδέλφους.

Οι δυο παραπάνω με τους επιζήσαντες Γεώργ. Μαδεμλή και Ευάγγ. Καρύδη ξεκίνησαν από την έδρα τους στη Λιβύη και πήραν μέρος στην επιδρομή κατά των Ναζί στην περιοχή μας στις 14-11-43. Ολόκληρος ο σχηματισμός τεσσάρων αεροπλάνων "χαρικήην" καταρρίφθηκε ύστερα από σκληρή και σε χαμηλό ύψος μάχη (αέρος-εδάφους) με τους Ναζί και τα αντιαεροπορικά τους. Ο Κ. Ψηλόλιγνος και ο Δημ. Σαρσώνης σκοτώθηκαν. Ο Γεώργ. Μαδεμλής έκανε αναγκαστική προσγείωση (crash-landing) στο Γαϊδουρονήσι με το γαζωμένο από σφαίρες των Ναζί αεροπλάνο του και τιναγμένη τη δεξαμενή ελαίου. Εκεί τον συνέλαβαν την επομένη οι Ναζί και τον έστειλαν σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στη Γερμανία. Ο Καρύδης Ευάγγ. με τον ίδιο

τρόπο έπεσε λίγο έξω από την Ιεράπετρα, νοτιοανατολικά του Β ελαιουργικού συνεταιρισμού, και είχε την ίδια τύχη με τον προηγούμενο.